

AQUA SAUNA PLEZIER

voor een ieder die privacy én kwaliteit belangrijk vindt

HOE IS HET MET ONS ?

U begrijpt dat wij nog steeds heel blij zijn met de uitspraak, waarbij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist dat:

- onze sauna wel degelijk beschikt over een vergunning voor onze BEIDE units
- de klachten van enkele bewoners vanwege overlast als onbewezen zijn afgewezen
- onze sauna weer ruimere openingstijden heeft:

Onze strijd is zeker nog niet gestreden.

Inmiddels weten wij dat de Vereniging van Mede-Eigenaren (te vergelijken met de VVE in Nederland) in beroep is gegaan tegen het Besluit van de Provincie. En ook een mede-bewoonster die al vanaf het begin een strijd voert om Aqua Sauna Plezier te sluiten, heeft dat gedaan.

Naar verwachting zal deze procedure een jaar tot 1,5 jaar duren voordat daar uitspraak komt.

Maar wij houden goede hoop.

ONZE OPENINGSTIJDEN

Onze openingstijden zijn:

- maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur
- zon- en Belgische feestdagen van 9.00 tot 19.00 uur

De beschikbare blokken zijn grotendeels gemaakt voor 2 uur.

Maar als u vroeger dan 9.00 uur wilt komen baden of een langer blok wilt, dan is dat zeker mogelijk. Bel of mail ons dan even; dat is de snelste manier.

Jammer genoeg Aqua-Blauw voorlopig nog niet open kunnen gaan. Hier is eerst een technische update voor nodig.



sabon beldi

BADPRODUCTEN

Op onze balie staat een scala aan badproducten uitgesteld.

Naast de "gewone" shampoo, douchegel en maskers, hebben wij ook een aantal originele Marokkaanse producten te koop. Leuk en lekker voor uzelf, maar ook heel geschikt om cadeau te geven.

We zetten deze producten eens in het zonnetje.

Ghassoul-zeep

Ghassoul is lavaklei dat zo'n 40 miljoen jaar geleden is gevormd door ondergrondse vulkaanuitbarstingen in het Midden-Atlasgebergte in Marokko.

De lavaklei wordt gedolven en langzaam gedroogd in de zon. Er ontstaan dan brokjes ghassoul.

De lavaklei kan gemengd worden met kruiden of bloemen; vers geplukt en daarna gedroogd.

Wij verkopen nu Ghassoul-zeep in vier geuren: **NATUUR**, **ALSEM**, **LAVENDEL** en **TIJM**.

De zeep is wat duurder dan een stuk uit de supermarkt en dat komt doordat alle ingrediënten "puur natuur" zijn en op de traditionele manier wordt gemaakt en verpakt in de vrouwen-coöperatie die Omouna heeft opgezet in Marokko. Op deze manier verdienen de vrouwen hun eigen inkomen.

De zeep ruikt heerlijk, is heel zacht voor uw huid en doordat er geen toevoegingen zijn ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid. En bovendien zit er een handig koord aan om te voorkomen dat het uit uw handen glipt.

Wij vertellen u graag het verhaal.

Introductieprijs voor een stuk van 140 gram: Euro 7,50 i.p.v. Euro 8,95.

Hielsteen

Voor fluweelzachte voeten en ellebogen gebruikt u een hielsteen.

Wij hebben deze van Salvitas; dat is lavasteen die zacht schuurt.

Wilt u liever de authentieke versie, dan hebben wij ook hielstenen van aardewerk.

Een aanschaf voor het leven en geen eeltplekjes meer.

Scrubwashandje + Sabon Beldi

Scrubben kan met badzout. Wij hebben hier drie heerlijke geuren in: vanille, rozemarijn en koel-ijs.

Maar scrubben kan ook met sabon beldi (oftewel zachte zeep) en een scrubwashandje.

Wij hebben nu de enige échte Omouna-sabon beldi. Zo écht als maar zijn kan; zonder toegevoegde kleur- of geurstoffen.

Hoe gebruikt u dit:

- het lichaam geheel inzepen met de sabon beldi (niet op het gezicht)
- 10 minuten goed stomen in de Stoomsauna
- afspoelen onder de douche
- het scrubwashandje nat maken en goed uitknijpen
- en dan rustig draaiende bewegingen maken over uw benen, armen, enz.
- de rug laten scrubben door de persoon met wie u komt baden
- na verloop van tijd ziet u "rolletjes" komen; dat zijn de dode huidcellen
- afspoelen onder de douche
- voel hoe zacht en schoon u bent

Thuis het scrubwashandje goed uitspoelen met lauw water, laten drogen en het is weer klaar voor de volgende keer.

Introductiepakketje met waterbakje + scrubwashand + potje sabon beldi (50 ml) is nu Euro 6,50 i.p.v. Euro 8,=.

BIER VAN DE MAAND

Deze keer is dat **VANDERGHINSTE roodbruin**.

Een lekker bier uit Bellegem (West-Vlaanderen). Het is een bier van hoge gisting, lekker fruitig en fris. De smaak is een combinatie van "zoet" en "zuur".

Lekker tijdens u sauna-bezoek.

www.omervanderghinste.be/nl.

En mocht u niet van bier houden, dan hebben we ook fruitsappen, waters en frisdranken te koop.



WINTERSE OPGIET

Écht winter is het nog niet, maar de behoefte aan "warmere" geuren is er nog zeker.

Om u geest en lichaam te reinigen, is **SALIE** een aanrader. Het werkt ontsmetten en reinigend.

Wist u trouwens dat in onze Lage Landen het kruid vroeger werd meegekookt in melk. Deze saliemelk werd als geneeskrachtig en rustgevend beschouwd. Zó rustgevend dat Potgieter in zijn boek Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841) een Jan Salie beschrijft die, voordat hij naar bed gaat, saliemelk drinkt (i.p.v. een stevig glas bier). Deze figuur staat symbool voor de trage 19^e eeuwse, Nederlandse geest. Nog steeds is Jan Salie synoniem voor een trage geest.

Het Aqua Sauna Plezier-team
Marian - Badria - Zajnab - Maryam - Hans